

# HADİS- 1 DERSİ

## EZBER HADİSLER - (Prof. Dr. Bekir TATLI)

*“Benim sözümü işitip belleyen ve başkalarına tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin...”*

*-Rasûlullah (s.a.)-*

1. **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ**

“Amellerin değeri niyetlere göredir ve herkes niyet ettiği şeye ulaşır. Kim, elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadın için hicret ederse, onun hicreti de hicret ettiği bu şeye olmuş olur.”

2. **بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ**

“İslâm (binası) beş (temel direk) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmek; namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

3. **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ**

“Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden güvende oldukları kişidir. Muhacir ise, Allah’ın yasakladığı şeyi terk eden kimsedir.”

4. **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ**

“Allah sizin şekillerinize ve suretlerinize (boyunuza-posunuza) bakmaz; fakat sizin kalbinize bakar.”

5. **لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ**

“Hiçbiriniz, kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.”

6. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Hiçbiriniz, beni (ana-)babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz.”

---

7. أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعَهَا إِذَا أُوتِيَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

“Dört şey kimde bulunursa, o kişi katıksız münâfık olur. Her kimde bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir parça kalmış olur: Kendisine güvenildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, münakaşa ettiğinde ahlâksızlık eder.”

---

8. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Kim inanarak ve (sevabını) umarak Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günâhları affedilir.”

---

9. إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَتْ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا

“Kul Müslüman olduğunda ve İslâm’ı güzel yaşadığında, Allah onun (önceden) yaklaştığı bütün günâhları affeder. Bundan sonra şu şekilde bir karşılık verme yoluna gider: İyiliğe karşılık on mislinden yedi yüz misline kadar sevap yazılır, günâh ise aynen (bire bir) yazılır. Allah affederse o başka!”

---

10. إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“İnsan (sevabını) umarak ailesine harcamada bulunursa, bu onun için bir sadakadır.”

---

11. يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdiren, nefret ettirmeyin!”

---

12. لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَيْهِ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

“Ancak iki kişiye gıpta edilir: Allah’ın zenginlik verdiği ve zenginliğini hak yolunda harcayan kimseye; bir de, Allah’ın kendisine hikmet/ilim verdiği ve onunla hükmedip onu öğreten kimseye.”

---

13. إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا

“İlmin ortadan kalkması, cehaletin yerleşmesi, içkinin içilmesi ve zinânın açıktan yapılır hale gelmesi kıyâmetin alâmetlerindedir.”

---

14. أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

“Ey insanlar! (Bazılarınız) nefret ettiriyor! Kim insanlara namaz kıldırırsa, hafif tutsun. Çünkü onların arasında hasta, zayıf ve sıkışmış olan olabilir.”

---

15. لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ

“Benim adıma yalan uydurmayın! Kim benim adıma yalan uydurursa, cehennemi boyласın!”

---

16. إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَمَّتُوا بَعِيرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“Allah ilmi, insanların içinden çekip almak suretiyle ortadan kaldırmaz fakat hiç âlim bırakmayarak ortadan kaldırır. En sonunda hiçbir âlim kalmaz, insanlar da cahil liderlerin peşinden gider. Onlar da kendilerine sorulan şeylere bilgisizce cevap verirler. Böylece hem kendileri sapmış olur, hem de insanları saptırmış olurlar.”

17. فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ

“Dünyada nice giyinik kadın vardır ki, âhirette çıplaktır!”

18. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Kim Allah kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa, Allah Azze ve Celle'nin yolunda olan işte odur.”

19. كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يُأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي

“Ümmetimin tamamı cennete girecektir; sadece (girmemek için) ısrar edenler hariç!” Dediler ki: Ey Allah'ın elçisi! Kim ısrar eder ki? Şöyle cevap verdi: Beni takip eden cennete girer; bana isyan eden (yolumdan ayrılan) ise (adeta cennete girmemek için) ısrar ediyor demektir.”

20. لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِمُضَرٍّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

“Başına bir musibet geldi diye sakın ha hiç biriniz ölümü arzu etmesin. İlla bir şey yapacaksa şöyle desin: “Allahım, hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için daha hayırlı olduğu zaman da ruhumu al.”

21. مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ.

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz."

---

22. مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

"İlim öğrenmek için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır."

---

23. مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

"Kim güneş batıdan doğmadan evvel tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder."

---

24. إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَغِرْ.

"Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder."

---

25. إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (أَوْ قَالَ الْعُشْبَ)

"Hasetten kaçın. Çünkü o, ateşin odunu (veya kuru otu) yiyip tükettiği gibi, iyilikleri yer bitirir."

---

26. مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

"Kendisini ilgilendirmeyen (mâlâyânî) şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliklerindedir."

---

27. نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

"İki nimet vardır ki, insanların pek çoğu onların kıymetini bilmezler. Bunlar, sağlık ve boş vaktir."

---

28. يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.

"Her kul, öldüğü hal (amel) üzere diriltilir."

---

29. أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"En faziletli cihat, zalim bir idarecinin karşısında adaleti (doğruyu) söylemektir."

---

30. مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir."

---

31. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"İlim talep etmek (kadın erkek) her Müslümana farzdır."

---

32. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."

---

33. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"Hz. Peygamber (s.a.) tuvalete girdiğinde şöyle dua ederdi: Ey Allahım! Maddî ve manevî pisliklerden sana sığınırım!"

---

34. اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Allahım! Seni zikretmede, sana şükretmede ve güzel ibadet etmede bana yardım et."

---

35. اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

"Ey kalpleri evirip çeviren! Kalplerimizi dinin üzere sabit eyle."

---

36. اللَّهُمَّ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

"Ey kalpler üzerinde tek tasarruf sahibi! Kalplerimize sana itaat yönünde tasarruf eyle."

---

37. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Allahım! Senden dünyada ve âhirette af ve afiyet istiyorum."

---

38. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الصّٰحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ

"Allahım! Senden sıhhat, iffet, güven, güzel ahlâk ve kadere rıza istiyorum."

---

39. اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâken en güzel olanıdır."

---

40. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ

اَلْاِيْمَانِ

"Sizden kim bir münker (kötü bir şey) görürse, onu eliyle düzeltsin, gücü yetmezse dili ile, ona da gücü yetmezse kalbiyle... İşte bu, imanın en zayıf/basit davranışıdır."

---